

Toelichting.

Hoewel de regel zulks niet voorschrijft, ligt het toch in the spirit of the laws, dat bij de bully de sticks elkaar driemaal aanraken **boven** den bal. Aan welken kant een stok wordt aangeraakt, staat niet voorgeschreven. **Gewoonte** is de **platte** kant tegen de **platte** kant. De spelers, die de bully nemen, moeten met het gezicht naar de zijlijn staan, met de beide schouders daaraan evenwijdig en de bal in het midden voor hen. Het plaatsen van een voet achter den bal tusschen of onmiddellijk na de bully is **niet** toegestaan.

Een bullyer, die tracht den bal **tusschen zijn beenen** door te plaatsen naar een achter hem staanden partijgenoot, **houdt haast altijd af** en wordt dan gestraft met een vrije slag van de andere partij.

Wordt de bully niet juist genomen, dan moet er opnieuw worden gebullied.

Welke der spelers de bully — behalve hij strafbully — neemt doet er niet toe. Het is gewoonte, dat de overeenkomstige spelers uit beide elftallen bullyen.

Zoolang de bal na een goede bully niet door een der bullyende spelers is aangeraakt, is hij niet in het spel.

Tijdens de bully moeten alle spelers dichter bij eigen doellijn staan, dan de bal is. Bij een bully ergens in het veld wegens gelijktijdige overtreding van twee tegenstanders, dienen de betreffende andere spelers zich dus **achter** de bully op te stellen.

Tijdens de bully mogen de andere spelers niet naar voren loopen.

(Wordt vervolgd).



Alle golfkopij en scorekaarten zijn toe te zenden aan onzen golfredacteur, H. A. D. Mispelblom Beyer, Jozef Israëlsplein 7b te 's-Gravenhage.

De Hoofd-Redacteur van „Le Golf” (Paris) treedt tot onze medewerkerskring toe.

Het is met bijzonder genoegen, dat wij onze golfenthousiasten kunnen mededeelen, dat de Heer Max Mathey, Hoofd-Redacteur van „Le Golf”, (Paris), — het leidende golf-periodiek van het Continent — tot onze medewerkers is toegetreden.

Wij stonden reeds met „Le Golf” in prettige relatie, maar uiteraard zal deze buitenlandsche verbinding er thans nog meer toe bijdragen, dat „De Corinthian”, het officieel orgaan van het Ned. Golf-Comité en alle golfclubs, wederom een belangrijke schrede vooruit heeft gedaan.

N.V. Gerard A. v. d. Steur's Kleedermakerij

Kruisstraat 7 Haarlem
Automobiel- en Sport Kleeding

Golf Etiquette.

Het is vreemd, dat menschen, die anders zeer gesteld zijn op goede manieren, wanneer ze golf gaan spelen niet de minste moeite nemen zich op de hoogte te stellen, hoe men zich op de golf-links heeft te gedragen. Ze begrijpen niet, dat ze door geen notitie te nemen van de golf etiquette, ze even afschuwelijk zijn als de man, die aan een diner de erwten met zijn mes naar binnen wipt.

Zoo ingewikkeld zijn de regels der golf etiquette niet, dat men er tegen hoeft te zondigen en in den regel is het onwetendheid of onverschilligheid. Men kan de geheele golf etiquette samenvatten in twee zinnen:

1. *Doe niets, wat schadelijk voor de baan kan zijn.*
2. *Doe niets, wat andere spelers hinderlijk kan zijn.*

Op elke golfclub ziet men tot vervelens toe het verzoek: *Players are requested to replace the turf*, doch blijkbaar zonder succes, als men de schandelijk mishandelde fairways ziet. Indien U bij een slag veel grond neemt, hoort U de weggeslagen graszoden bij elkaar te zoeken en met de wortels naar beneden op de open plaats te leggen en flink met de voet aan te stampen.

Ik maakte er eens iemand, waar ik mee speelde opmerkzaam op, dat hij dit vergat en kreeg tot antwoord: „Daar moet mijn caddie voor zorgen”. De

Golf Etiquette.

Alle gaten en voetstappen door een speler in een bunker gemaakt, moeten door hem opgevuld worden.



*De Bunker mol
Waer ick nu Mollen sie, daer spreek
ick tot my selven
Dit Beest, dat schynt een graf
voor my te willen derven
Vader Cats*

speler was iemand, die al eenige jaren speelde, en die beter had moeten weten.

Men kan het terugleggen der turf aan den caddie overlaten, maar men heeft de verantwoordelijkheid toe te zien, dat hij het doet en vooral dat hij het op de juiste manier doet.

Vele spelers vergeten met hoeveel moeite en onkosten een club de fairways en greens in orde houdt en dat ze verplicht zijn hiertoe mee te werken. Vooral bij zachten grond dient men toe te zien dat caddies niet te dicht bij de holes gaan staan en daardoor de randen der holes beschadigen, verder hoort men zijn clubs niet op de green neer te gooien, daar de ijzeren stokken makkelijk den gerolden grond beschadigen.

Dames behooren niet met hooge, scherpe hakjes op de baan te komen.

Doe niets wat andere spelers hinderlijk kan zijn. Hiertoe behoort in de eerste plaats het *dichtmaken van voetstappen in bunkers*. Weinig spelers schijnen dit te weten of ze zijn zoo onschofft het eenvoudig na te laten. Menschen, die zeer beleedigd zouden zijn, wanneer men ze van unfairheid bij golf beschuldigde, schijnen te vergeten, dat door het niet opvullen van voetstappen in bunkers, ze een *directe unfairheid* tegenover hun medespelers begaan.

Spelers, die na U komen, worden door Uw stomme onwetendheid of vlegelachtige nalatigheid gestraft met een dikwijls onspeelbare lie in een bunker.

Dat men niet moet praten, bewegen of achter iemand staan terwijl hij speelt, zal iedereen wel bekend zijn, maar iets dat de meeste menschen niet schijnen te weten is: dat men op de green niet in de lijn van iemands putt dient te staan. Sommige spelers vinden dit zeer hinderlijk en vinden het vervelend telkens weer te vragen of men op zij wil gaan. Men lette ook op, dat Uw eigen caddie niet tegen deze regels zondigt.

De golf etiquette bevat verder eenige regels omtrent het doorlaten van spelers, wanneer men een bal verloren heeft of afstand verloren heeft op de partij, die voor U speelt.

Indien men een bal verloren heeft, dient men de spelers, die U volgen een sein te geven, dat ze door kunnen gaan. Na het sein gegeven te hebben, dient men te wachten tot de andere partij doorgedaan is, al heeft men inmiddels den verloren bal gevonden.

Distantie heeft men verloren, indien tusschen de spelers, die voor U spelen en U zelve een geheele hole vrij is.

Speelt U zelf b.v. op hole 12 en is het andere paar

spelers reeds op 14, dan is U verplicht het paar, dat achter U speelt door te laten, indien deze te kennen geven dat ze door wenschen te gaan, door „fore" te roepen.

In 't algemeen moet men trachten andere spelers niet op te houden.

Indien men holes overslaat en dus niet de gewone ronde van de baan speelt, is men verplicht alle andere spelers, die dit wenschen door te laten.

Is men op een green klaar, dan dient men deze zoo spoedig mogelijk te verlaten (dus ook de caddies) en moet men niet nog eens zijn putts overspelen.

Men moet steeds wachten, tot de spelers voor U ver genoeg weg zijn, voor men zelf speelt en men speelt niet naar een green toe, voordat deze door de voorgaande spelers verlaten is.

Een speler alléén heeft geen enkel recht. Hij moet alle andere spelers onmiddellijk doorlaten en heeft niet het recht andere spelers te passeeren.

Speelt men een three of een four-ball, dan is men ook verplicht two-ball matches te laten passeeren.

Spelers, die voor één of andere competitie spelen, hebben het recht doorgelaten te worden door hen, die een friendly game spelen.

Er blijft nog één regel over en wel deze: Indien men volgens de regels van het spel een extra slag bij moet tellen (b.v. door verrollen van den bal e.a.), dan moet men dit aan zijn tegenpartij direct meedeelen.

Dit zijn dus de regels der golf etiquette. Zou het iets geholpen hebben, ze hier nog eens neer te schrijven? Zouden we werkelijk in het vervolg minder gapende wonden in fairways vinden, minder voetstappen in bunkers? Laten we hopen.

Golf Etiquette.

Legt graszoden terug en stampt deze aan met de voet.



*Nog een schadelijk dier. De
foozle of gazonbederver
met parasiet.*